

## **Toerusting najaar 2021**

**Welkom bij het toerustingsprogramma!**

**Met het thema: 'Het Koninkrijk van God'**

**Waar ontdekt u dit Koninkrijk in?**

**De sprekers willen er een glimp van laten oplichten.**

**Alle activiteiten vinden in de bovenzaal van de kerk plaats.**

**Opgave s.v.p. minimaal drie dagen van te voren via:**

**het opgave formulier op de website bij activiteiten/toerusting**

**of via email: [toerusting@de8hoek.nl](mailto:toerusting@de8hoek.nl)**

**Met vriendelijke groet,**

**Trudy Helder**

**Coördinator Toerusting**

**Contactpersonen: Trudy Helder en Marjan Slappendel**

**Thema: Verlangen naar het goede leven**

**Datum: woensdagmorgen 15 september**

**Tijdstip: 9.45 uur koffie – 10.00 uur start tot 12.00 uur**



Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? Dit boek kiest voor een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, doop en avondmaal er de basis van vormen. Samen lezen - samen delen - samen eten: dat is de kern van kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dicht bij mensen. Dicht bij God. Jos Douma laat in dit boek zien hoe we op zoek zijn naar het goede leven - en vooral hoe we dat kunnen leven - en hoe gemeenten dit goede leven kunnen vormgeven.

Jos Douma is predikant van de gereformeerd-vrijgemaakte Plantagekerk in Zwolle en auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en spiritualiteit.

**Spreker: Ds. Jacques Helder Spreker: Ds. Jacques Helder**

**Thema: Rouwverwerking als 'vingerafdruk van verdriet' schrijver Nanu Keirse**

**Datum: 1<sup>e</sup> avond woensdagavond 6 oktober**

**Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur tot 22.00 uur**

Het boek van Manu Keirse 'Vingerafdruk van verdriet', 2016-25<sup>e</sup> druk, is geen boek over de dood; een boek over leven. Glansloos zijn de dagen, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in één keer uit te lezen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

Op deze avond een introductie van het boek en het gesprek daarover, over wat rouw met iemand persoonlijk doet.



**Spreker: Bert Augustijn**

**Thema: Diepzeeduiken**

**Datum: woensdagavond 13 oktober**

**Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur**



Al zeilend op `de Eendracht` heeft Bert prachtige verhalen verzameld om een avond te vullen.

Ook vanuit zijn hobby diepzeeduiken brengt hij ons in aanraking met de schoonheid

onder water.

**Spreker: Ds. Gerard Wolfert**

**Thema: De kunst van Bijbellezen: Lectio Divina**

**Datum: woensdagmorgen 20 oktober**

**Tijdstip: 9.45 uur koffie – 10.00 uur start tot 11.00 uur**



Na een korte opening met muziek wordt iets verteld over de achtergrond van Lectio Divina. Daarna gaan we in kleine groepen zelf met deze vorm van Bijbel lezen aan de slag.

**Spreker: Ds. Jacques Helder**

**Thema: Rouwverwerking als 'vingerafdruk van verdriet'  
bij de schrijver Manu Keirse**

**Datum: 2<sup>e</sup> avond woensdagavond 27 oktober**

**Tijdstip: : 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur**

Het boek van Manu Keirse 'Vingerafdruk van verdriet', 2016-25<sup>e</sup> druk, is geen boek over de dood; een boek over leven. Glansloos zijn de dagen, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in één keer uit te lezen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

Op deze avond een introductie van het boek en het gesprek daarover, over wat rouw met iemand persoonlijk doet.



**Spreker: Frans van Loon**

**Thema: Van Babylonische idolen tot Bijbelse symbolen**

**Datum: dinsdagavond 2 november**

**Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur**



Deze lezing kwam tot stand naar aanleiding van een reis naar Venetië. Waarom zien we vliegende leeuwen in die stad? Frans Loos zocht het uit. De kerkvader Hiëronymus ziet Matteüs als engel of mens, Marcus als leeuw, Lucas als rund en Johannes als adelaar. Maar het verhaal gaat verder. De boeiende zoektocht die volgde, voerde Frans Loos door de landen van de vruchtbare halve maan. De bijbelse symbolen bleken rechtstreeks af te stammen van Kanaänitische en Babelse goden. Hij kwam onder andere

terecht bij de wachters van de vier windstreken en bij de goden Mardoek en Adad. Nieuwsgierig geworden? Kom naar deze avond.

**Spreker: Ds. Gerard Wolfert**

**Thema: De kunst van Bijbellezen: Lectio Divina**

**Datum: woensdagmorgen 10 november**

**Tijdstip: 9.45 uur koffie – 10.00 uur start tot 11.00 uur**



Na een korte opening met muziek wordt iets verteld over de achtergrond van Lectio Divina. Daarna gaan we in kleine groepen zelf met deze vorm van Bijbel lezen aan de slag.

**Spreker: Berthilde van der Zwaag**

**Thema: De laatste levensfase en de dood**

**Datum: woensdagavond 17 november**

**Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur**



De dood, meestal is hij op de achtergrond aanwezig, zeker als we jong en gezond zijn. We komen er niet van dichtbij mee in aanraking en er is veel afleiding zodat we er niet aan denken. Maar op een bepaalde leeftijd overkomt het onze leeftijdsgenoten, vrienden, familie. Ook het Coronavirus heeft ons meer dan anders geconfronteerd met de dood. Veel mensen maakten het sterven van geliefden mee en moeten verder met een lege plek in hun leven. Dat zal in deze maanden des te sterker gevoeld

worden: Allerzielen, de laatste zondag van het kerkelijk jaar als de namen van de overledenen worden genoemd, de Kerstdagen, jaarwisseling.

We zijn meer betrokken geraakt bij het mysterie van de dood en vragen op het gebied van sterven, levensbeschouwing en zingeving: Wat is de dood? Is er een hiernamaals? Zullen we onze dierbaren daar weer ontmoeten? Hoe kan je een terminaal ziek familielid of gemeentelid bijstaan? Moet over de diagnose en het komende sterven worden gesproken? Wanneer is euthanasie een optie, wat is palliatieve sedatie, wat is versterven?

Er is op deze avond gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over deze thema's. Berthilde van der Zwaag zal de avond inleiden. Zij is geestelijk verzorger en auteur van het boek: 'De dood nabij. Verhalen en gedachten op de grens van het leven.' Informatie: [www.berthildevanderzwaag.nl](http://www.berthildevanderzwaag.nl)

**Sprekers: Hans en Thea van Raaij**

**Thema: De Bijbel en het hiernamaals**

**Datum: donderdag 25 november**

**Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur**

Voor ons allen komt er, vroeg of laat, het onherroepelijke moment dat we dit tijdelijke leven gaan verwisselen met het eeuwige leven. Voor alle gelovigen is het een hoopvol vooruitzicht als je mag weten dat dan de hemel op je wacht. Jezus zegt tegen Martha: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof u dat?” Met dit positief vooruitzicht beginnen we deze avond.

We bespreken deze Bijbelstudie avond Bijbelse “theorie” met vragen als: Wat weten we eigenlijk van de hemel? De geschiedenis van Lazarus en de rijke man. De begrippen voor het graf en dodenrijk in het Oude- en Nieuwe testament. We zullen de positieve kanten sterk belichten, maar we gaan de negatieve kanten van het dodenrijk niet uit de weg. Er waren engelen die de scheppingsorde doorbraken en nu opgesloten zijn in de kerker.

Aan de orde komen ook praktische vragen als: Wat is de dood? Zullen de doden weer herleven? Waarheen gaan de geesten van de gelovigen in het stervensuur? Wat is de



opstanding? Wat is de aard van het opstandingslichaam? Hoe worden de gelovigen geoordeeld? Zullen we elkaar herkennen in de hemel? Wat en waar is de hemel? Hoe kunnen we in de hemel komen?

Wij hebben nog meer vragen en misschien u ook. Wij ontmoeten u die avond graag,

Hans en Thea van Raaij. Email: [jlvr@ziggo.nl](mailto:jlvr@ziggo.nl)

**Spreker: Ds. Tim van Iersel**

**Thema: God vergeten, gedachten over geloof en dementie**

**Datum: maandagavond 29 november**

**Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur**



Dominee Tim van Iersel wordt wel de Dementiedominee genoemd. Hij heeft veel ervaring met 'bezielde lichamen'. Hij begrijpt de ellende en de pijn, ook van familieleden, maar ervaart ook iets anders: 'Soms voelt het bij elkaar aanwezig zijn waardevoller dan dat je een goed gesprek voert'.

Het is niet toevallig dat dementie juist in onze samenleving zo'n schrikbeeld is: veel draait immers om denken en begrijpen. Dus wie ben je nog als je door die ziekte zo verandert dat je juist dat niet meer kunt? Wat is dan nog de waarde van je leven? Deze vragen veranderden het eigen geloof van deze dominee.

Voor familieleden organiseert hij geregeld gespreksgroepen. Verlies is dan een belangrijk thema: 'Een partner kan een gemeenschappelijke toekomst verliezen, maar ook bijvoorbeeld intimiteit, omdat de onderlinge verhouding is veranderd. Als je voor een partner moet zorgen, dan is de gelijkwaardigheid weg'.

In de theologie vindt Van Iersel zijn inspiratie onder meer bij John Swinton en Karl Barth. 'Ineens zag ik overal voorbeelden van theologen die het bezielde lichaam benadrukken. Wat mij betreft kun je geen lichaam hebben zonder ziel. En het brein? Dat is gewoon een lichaamsdeel.'