

Protestantse Gemeente 'De Achthoek' wil een levende, open,
gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn,
waar we elkaar ondersteunen in het **vinden, volgen**
en **vertegenwoordigen**
van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof
willen **verdiepen** en **vieren**.

Giften en periodieke giften

Uw gezamenlijke bijdragen aan Kerkbalans en andere ANBI-instellingen zijn pas aftrekbaar vanaf 1% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift geldt die drempel niet. Als u een deel van dit voordeel toevoegt aan uw kerkelijke gift hebben we hier beiden voordeel van. Op onze website (<https://de8hoek.nl/periodieke-giften>) vindt u meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Johan Slappendel
De Maatjeshof 11, Scherpenzeel

T: 033 - 277 24 00
E: bijdragen@de8hoek.nl

IBAN: NL10 ABNA 0447 1008 31
t.n.v. Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel



**Samen
zijn**

De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God kent je zoals je bent en in Zijn huis ben je altijd welkom.



Johan Slappendel
administrateur
vrijwillige bijdragen



Protestantse Gemeente
'De Achthoek'

Geef vandaag voor de kerk van morgen



Samen geloven
Samen leven
Samen zijn

2023

Actie 
Kerkbalans

Met geld alleen komen we er niet

Nu we min of meer uit de coronaperikelen zijn, wordt zichtbaar wat het effect is op kerkelijk Nederland. Het algemene beeld lijkt dat het kerkbezoek teruggelopen is. Of dat voor ons hetzelfde betekent durf ik niet te zeggen, want de ene zondag zit de kerk halfvol en de andere keer lijkt het wel of er geen corona is geweest.

Wat we wel weten is dat kerk-zijn meer is dan het bijwonen van erediensten alleen. En daarmee vertel ik niets nieuws, maar het vraagt wel onze aandacht. De toenemende behoefte aan andere vormen van ontmoeting en verbinding geeft ook mogelijkheden om te bouwen aan en onderhouden van onze gemeente. En dat is voor ons als pluriforme gemeente, in roerige tijden, een uitdaging die we niet alleen aankunnen, maar vraagt ook om vertrouwen in onze Leider en gebed.

We zullen als het ware moeten blijven zoeken naar de juiste balans tussen 'wat en hoe' we samen gemeente zijn. En dan komt bij mij naar boven dat de Actie Kerkbalans eigenlijk meer is dan alleen maar de vraag om geld. Het is een investering die we doen in de balans om het goede te behouden en nieuwe vormen van ontmoeting en verbinding te vinden. Dat daarbij financiële middelen nodig zijn spreekt voor zich.

Daarom beveel ik de Actie Kerkbalans, een investering in 'onze kerk van morgen', van harte bij u aan.



**Samen
geloven**

In de kerk kun je elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat je bezighoudt. Aangeraakt worden door God en je geloof met anderen delen.



Sjoerd de Vries
voorzitter Kerkenraad

Samen bouwen aan onze kerk

De actie Kerkbalans staat voor de deur, een spannende tijd voor ons allen. We begonnen het jaar 2022 net na een lockdown en kwamen geleidelijk uit het corona-dal. Er werden mooie initiatieven ontplooid en ook het kerkbezoek nam weer toe.

Helaas zijn er ook minder positieve ontwikkelingen. Het invullen van de preekvoorziening zorgt voor extra kosten naast de nu nog verschuldigde traktementen. De enorme stijging van energieprijzen zorgt ervoor dat de financiële druk hoog is in 2023.

Het is op dit moment nog onzeker hoe zaken zich zullen ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat de begroting niet rooskleurig is. Ondanks dat blijf ik positief. Financieel gezien wordt 2023 een moeilijk jaar, maar daarna verwachten we een stabiele situatie. We bouwen samen aan onze kerk en ook samen zullen we deze moeilijke tijd overwinnen, daar ben ik van overtuigd.

Nu u op het punt staat uw bijdrage te bepalen vraag ik u, zeker dit jaar, goed na te denken over de hoogte van uw gift. Geef aan uw kerk wat u kunt missen.

Zo behouden we samen wat waardevol is. We zien uw ingevulde antwoordformulier met vertrouwen tegemoet.



**Samen
leven**

Kerk zijn we samen. We kijken om naar elkaar en zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor en een helpende hand wanneer dat nodig is. Dat is het kloppende hart van kerk-zijn.



Henk Hazeleger
voorzitter College van
Kerkrentmeesters